



ROBERT McCABE

Τριάντα ένα πορτρέτα, κυρίως γυναικών σε φυσικό μέγεθος, κυριαρχούν τα τελευταία δέκα χρόνια στη δουλειά του μεγάλου ζωγράφου.

Πήγαμε στο εργαστήρι του για να ανακαλύψουμε από τον ίδιο πώς προσεγγίζει, πώς κερδίζει την εμπιστοσύνη των τυχερών που αφήνονται στα χέρια του



«Άδυ φιγούρες», 2011



«Όρθια φιγούρα», 2011

«Είναι άνθρωποι, όχι μοντέλα»

Της Παρίς Σπίνου

Στον Αγιο Παντελεήμονα, μια γειτονιά που πολλοί καλλιτέχνες προτιμούν λόγω των χαμηλών ενοικίων και της πολυπολιτισμικής της ιδιαιτερότητας, ένα υπέροχο αρτεκό σπίτι έχει γίνει εδώ και μερικά χρόνια το εργαστήρι του Στέφανου Δασκαλάκη. Τα ξύλινα πατώματα είναι γεμάτα μπογιές, στους τοίχους ακομμούν μεγάλα τελάρα, ενώ φωτογραφίες από αριστουργήματα περασμένων αιώνων δημιουργούν το πρωτόκο του μουσείου. Φαίνεται πως του ταριχάζει ιδιάτερα ο Ζερικό. Μου δείχνει μια κάρτα με το γνωστό πορτρέτο της

«Τρελής γυναίκας». «Παρότι ο Ζερικό το έκανε τον 190 αώνα, δεν είναι ένα πορτρέτο που μημειώνει τον άνθρωπο, που εξίδανε, είναι ψυχαναλυτικό», λέει εποπτιμόντας ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα δικά του πορτρέτα. Αυτά που θα δείξει, όπως συνολικά, από τη Δευτέρα στο κεντρικό ιτίριο του Μουσείου Μπενάκη στην έκθεση με τίτλο «Άνθρωποι».

Ολόσωμες μορφές σε φυσικό μέγεθος, καθιστές, ξαπλωμένες, ντυμένες ή γυμνές κυριαρχούν σ' αυτή τη δουλειά των τελευταίων 10 χρόνων, συνέχεια μιας ζωγραφικής πορείας η οποία ξεκίνησε από τα εσωτερικά δωματίων της δεκαετίας του '80 και τις μεγάλες νεκρές φύσεις του '90.

Είναι κυρίως γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Νεαρά κορίτσια με βλέμμα προσμονής και ανησυχίας και μεσήλικες, που κρίβει ο καθένας. Βλέπεις ας πούμε το μάθημα ανατομίας του Ρέμπτραντ και λες, τι ωραίο έργο. Πόσο ωραίο μπορεί να είναι ένα τεμαχισμένο σώμα; Κι όμως είναι ωραίο, γιατί είναι σημαντικό, βαθύν.

• Η εξωτερική ομορφιά παιζει ρόλο;

«Οχι η φυσική ομορφιά, αλλά η ουσιαστική, αυτή που κρίβει ο καθένας. Βλέπεις ας πούμε το μάθημα ανατομίας του Ρέμπτραντ και λες, τι ωραίο έργο. Πόσο ωραίο μπορεί να είναι ένα τεμαχισμένο σώμα; Κι όμως είναι ωραίο, γιατί είναι σημαντικό, βαθύν.

Ο Στέφανος Δασκαλάκης

INFO: «Στέφανος Δασκαλάκης: Άνθρωποι», Κεντρικό Κτίριο Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1), 2/12/2013 έως 19/1/2014. Επιμέλεια έκθεσης Ελισάβετ Πλέσσα. Ξενάγηση από τον καλλιτέχνη κάθε Σάββατο (11.00) και προβολή του ντοκιμαντέρ «Στέφανος Δασκαλάκης: Σχόλια σε ένα πορτρέτο», σε σκηνοθεσία Λάκη Παπαστάθη (12.00, επιβάρυνση εισιτηρίου 2 ευρώ). Παράλληλα θα κυκλοφορήσει εικονογραφημένος κατάλογος, σχεδιασμένος από τον Αλέξη Βερούνα, με κείμενα των: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Ελισάβετ Πλέσσα, Λάκη Παπαστάθη, Παναγιώτη Τέτση, Γιάννη Τσαρούχη, Αλέκου Φασιανού.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 / Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΛΑΚΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

• Συνομιλίες με την παράδοση της ζωγραφικής;

«Ασφαλώς. Η παράδοση είναι το υπόβαθρο για να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο. Η προτοτυπία δεν είναι ανακάλυψη του 200ύ και 21ού αιώνα, υπήρχε από τότε που γεννήθηκε η ζωγραφική. Νομίζω ότι ο Τισιανός, ο Ρέμπτραντ, ο Ρενουάρ είχαν έντονη πρωτοπορία, δεν τους έλειπε τη πρωτοτυπία».

• Κατά πόσο η δουλειά σας εκφράζει την εποχή μας;

«Δεν θέλω να μιλήσω για την κρίση, είναι μια ευκολία. Εχω μόνο να πω ότι αυτό που κάνω έχει σχέση με αυτό που βλέπω απέναντί μου. Αν είχα άλλα μοντέλα, αν ζωγράφιζα σε άλλο χώρο, σε μια άλλη χώρα, θα έκανα άλλη ζωγραφική. Μερικές φορές κοιτά τα έργα μου και αναγνωρίζω σ' αυτά πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια. Γι' αυτό νομίζω ότι η δουλειά μου αντικατοπτρίζει την ελληνική κοινωνία διάχρονικά».

• Τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε κάθε τόσο για το τέλος της ζωγραφικής.

«Ζούμε το τρίτο τέλος της ζωγραφικής, ελπίζω εξίσου ανεπιτυχές. Ο δυο πρώτοι "θάνατοι" συνθένονται με την εικονομαχία και τους Προτεστάντες. Μια συγκεκριμένη ιδεολογία, η θρησκεία, απορροφούσε το σύνολο της πνευματικής δραστηριότητας. Ο, πι εμφανίζοντας τότε ως θρησκευτική τάση, εμφανίζεται τώρα ως τάση καλλιτεχνική. Αυτό που ζύγιζε στις μέρες μας θυμίζει εκείνες τις εποχές».

• Η ζωγραφική απελεύθεραι από την τεχνολογία, τα «νέα μέσα»;

«Έχει σχέση με τα χαρακτη-



«Η Ιωάννα κρατώντας ταάντα», 2004

ριστικά της κοινωνίας, τη δομή, τις αξέσεις της, τη λειτουργία της. Εχει σημασία το ρόλο παίζει το χρήμα, που καθορίζει και το εμπόριο της τέχνης. Άλλο είναι να σου παραγγέλνει ένα τεράστιο έργο ένας πρίγκιπας για το παλάτι του και άλλο να πρέπει να κάνεις αλλεπάλληλες εκθέσεις σε γκαλερί και φουάρ. Όλα αυτά διαμορφώνουν τον καλλιτέχνη ασυνείδητα».

• Και το επόμενο θάμα σας;

«Δεν ξέρω στο μέλλον πια κάνω. Εχω πολλές επιθυμίες, για παράδειγμα μου αρέσουν τα σχέδια του Πίνακο, ο Σαγιάλ, τα φρέσκο, η βιζαντινή ζωγραφική. Μερικές φορές ζηλεύω. Δεν μπορείς να αγαπάς μόνο ένα ζωγράφο. Ελπίζω όλες αυτές οι επιρροές, οι συγκινήσεις που παίρνω από τη ζωγραφική στα μουσεία και από τους φίλους μου να βγαίνουν στο τελάρο. Κρύβω πολλούς ευτυχίες. Βέβαια, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα στη ζωγραφική, κάνεις τις επιλογές σου».

• Κάποιοι σας χαρακτηρίζουν ρεαλιστικούς, άλλοι εξπρεσιονιστές.

«Φαίνεται ότι ανακαλύπτουν αυτούς τους διαφορετικούς γιαρίζουν σε αυτούς τους γιρίζουν διαφράκτη, μέσα από αυτόν την γριζία διαφράκτη να ενδιαφέρεται η ζωγραφική να είναι μανιφέστο, θέλω να είναι συγκίνηση». p.spinou@efsyn.gr